

## 23. søndag efter Trinitatis

### Salmevalg

745: Vågn op og slå på dine strenge/749: I østen

684: O Jesus, du al nådens væld!/42: I underværkers land

696: Kærlighed er lysets kilde/331: Uberørt af byens travlhed

366: Nogen må våge i verdens nat

31: Til himlene rækker din miskundhed, Gud

### **Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus**

I sin undervisning sagde Jesus: ”Tag jer i agt for de skriftkloge, som gerne vil gå omkring i lange gevandter og lade sig hilse på torvet og sidde øverst i synagogen og til højbords ved fester. De æder enker ud af huset og beder længe for et syns skyld. De skal dømmes så meget hårdere.”

Og Jesus satte sig over for tempelblokken og så på, hvordan folkeskaren lagde penge i blokken. Der var mange rige, som gav meget. Så kom der en fattig enke, som gav

to småmønter af et par øres værdi. Jesus kaldte da disciplene hen til sig og sagde til dem: ”Sandelig siger jeg jer: Denne fattige enke har givet mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. For de har alle givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt, hvad hun havde, alt det, hun havde at leve af.”

## Prædiken

Jeg elsker at se det, når selvretfærdige forbrydere bliver stillet til skamme. Jeg elsker at se det, når alle dem, der peger fingre ad andre og lader som om, de går forrest i kampen for social retfærdighed, klodens klima, ligestilling eller verdensfred viser sig at være blandt de værste hyklere. Jeg elsker at se det, når alle de bankdirektører, der har misbrugt kundernes tillid og alligevel løber afsted med et gyldent håndtryk, den dag de går på pension, bliver hængt ud i pressen og afsløret i deres lyssky foretagender i Panama eller et andet skattely. Jeg elsker at læse om alle de selvhøjtidelige politikere, der år efter år har kritiseret hyklerne i EU for at misbruge folkets skattemidler, når de

bliver taget i den samme gerning. Man anede, at der var noget galt – endelig kan vi bevise det! Og jo, jeg tænker på Morten Messerschmidt. Sådan en hykler! Han skal dømmes så meget hårdere.

Og sådan sidder Jesus og dømmes de selvretfærdige skriftekloge, jødernes ”bedre borgerskab”, det er dem, der bor på kirkestien her i Ødsted/omme på Solvang her i Jerlev. De kommer til templet i den nyeste mode og tager demonstrativt de største mønter op af pungen og lægger dem i indsamlingsbøssen, så alle kan se det. Det svarer vel til et moderne indsamlingsshow. Danmarks Indsamlingen, f.eks., hvor hele landet sidder klinet til TV-skærmene og følger med, mens TV-værter og kendisser med stor patos overbeviser seerne om, at de skal donere 50, 100 eller 1000 kr. til diverse udviklingsprojekter i hele verden – og hvis man er heldig, kan man vinde en bil eller en rejse, når man donerer. Og så er det jo ligegyldigt, at bilen er produceret af underbetalte arbejdere eller at rejsedestinationen er blevet ryddet for tiggere, så man ikke får sig en ubehagelig overraskelse, når man kommer frem. Nederst på skærmen

kan vi så se nutidens skriftkloge, for hvis man donere mere end 10.000 kr., så får man sit navn på skærmen. Så der er mange firmaer, der betaler lidt ekstra for at stå i et godt lys – eller for at undgå at stå i et dårligt lys, når konkurrenten giver 50.000 kr. Så kan man lige toppe den med 50.001 kr. Med et fint ord hedder det CSR – corporate social responsibility; og hvis man skal være lidt kynisk, så handler det om at tjene penge på folks dårlige samvittighed, på samme måde som den katolske kirke tjente penge på afladsbreve i middelalderen.

Men tilbage til Morten Messerschmidt. Han er jo blevet grillet den sidste tid, fordi han har brugt EU-midler på ulovlig vis. Det er måske, hvad vi forventer af EU-politikere, men Morten Messerschmidt stillede netop op til EU-parlamentet, fordi han mener, at EU fylder for meget og bruger for mange penge. For offentligheden her i landet ser det ud som om, at Messerschmidt er en klassisk hykler, og spørgsmålet, som medierne bliver ved med at undersøge i disse uger, er om han er alene om sit svindelnummer, eller om flere fra Dansk Folkepartis

ledende top har kendt til svindlen. Morten Messerschmidt fik 421.530 personlige stemmer ved EU parlamentsvalget i 2014. Det er flere end nogen anden politiker i Danmarks historie. Han gav Dansk Folkeparti et kanonvalg. Og nu tager den ene politiker efter den anden afstand fra Morten Messerschmidt – der som følge af den sidste tids hårde pres, blev indlagt på hospitalet sidste lørdag.

En fransk filosof, René Girard, har et begreb for det her. Han kalder det mimetisk begær. Mimetisk begær går ud på, at vi mennesker ikke begærer bestemte ting, vi begærer det, de andre har. Idoler er de mest begærede, fordi idolerne har, hvad de færreste har: popularitet og magt. Men derfor er idolerne også udsat for en særlig fare, og det er, at deres nærmeste ser snittet til at tage magten og populariteten fra deres idol, for at tage det i besiddelse. I praksis sker det ved, at idolet skal miste sin magt og popularitet, ved at han eller hun gøres til syndebuk. Vi ser så ofte det mønster i menneskelige relationer. Vi havde besøg af Nils Malmros i Jerlev for et par uger siden, og han beskrev, hvordan denne mekanisme foldede sig ud i en

folkeskoleklasse i filmen "Kundskabens Træ". Det sker mere eller mindre åbenlyst omkring os hele tiden. Og her er politiske valgkampe et studie værd. Så længe valgkampen står på, så kan man beskyldte hinanden for de mest vederstyggelige uhyrligheder – man forsøger at gøre den anden til en sydebuk; men når valget er vundet, så er man tvunget til at gå tilbage til en ordentlig tone, hvor man roser modstanderens evner; ellers mister politikerens tilliden hos befolkningen. Det er det spil, der pågår lige nu i Dansk Folkeparti, og hvis vi nu gør, som jeg gjorde i begyndelsen af prædikenen, og stillede os op i koret, der råber hykler efter Morten Messerschmidt, så er vi ikke et hak bedre selv.

Det er derfor, Jesus peger på den fattige enke og fremhæver hende som et eksempel til efterfølgelse. Hun træder ydmygt hen til indsamlingsbøssen og håber, at ingen lægger mærke til hende. For det kommer ikke an på opmærksomheden. Hun giver alt, hvad hun har, fordi hun mener, det er nødvendigt. Ikke fordi, hun vil fremstå som et særligt godt eksempel til efterfølgelse.

Jeg elsker at se det, når selvretfærdige forbrydere bliver stillet til skamme. Jeg elsker at se det, når alle dem, der peger fingre ad andre og lader som om, de går forrest i kampen for social retfærdighed, klodens klima, ligestilling eller verdensfred viser sig at være blandt de værste hyklere. Jeg elsker at se det, når alle de bankdirektører, der har misbrugt kundernes tillid og alligevel løber afsted med et gyldent håndtryk, den dag de går på pension, bliver hængt ud i pressen og afsløret i deres lyssky foretagender i Panama eller et andet skattely.

Men jeg frygter, det skal ske for mig selv en dag. At jeg bliver afsløret i *mit* hykleri. At nogen opdager mine svagheder og udnytter dem, så jeg kommer igennem den samme mølle og bliver gjort til en syndebuk, der skal lide for fællesskabets samvittigheds skyld.

Det er derfor, jeg kan se med taknemmelige øjne hen på korset. For mit hykleri består i, at jeg stiller mig op i koret af alle dem, der fryder sig, så snart dommen fældes over den, pressen har udråbt til syndebuk. Jeg er ikke et hak bedre end de romerske soldater, der korsfæstede Jesus;

og derfor er jeg også uendeligt taknemmelig for de ord, han sagde, inden han døde: ”Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.”

## Kirkebøn

Kære Gud. Du er ret sej. Du kan alt og du kan se alle. Du er virkelig god til at passe på vores store verden. #respekt!

Vi beder til at alle vil få et godt liv efter dette, for vi er alle lige og har betydning. Vi tror, at du vil tage imod os med åbne arme og se uden om de fejltagelser, vi har begået, for vi kan alle lære med tiden.

Kære Gud. Stop fattigdom, krig og terror. Alle på jorden skal være lykkelige og ingen skal lide. Kan du give alle børn i Afrika en fremtid og alle fattige et rigt liv. Vi beder om et langt og lykkeligt liv uden had og krig. Pas på vores familier her på jorden og i himlen, og på vores venner i al evighed. Vi ønsker vores familier en god fremtid og os med.

Kære Gud. Vi håber, at der en dag ikke er mere sygdom. Alle skal også have det godt, og der er ikke nogen, der skal være ensomme. Alle skal have en dejlig familie og nogle



gode venner, som elsker dem for dem, de er. Og alle skal tro på deres drømme.

Tak herfra. Amen.