

5. søndag efter Trinitatis

Tid og sted: Højen og Ødsted, 16. juli 2017

Skriftlæsninger

Es 6,1-8: Her er jeg, send mig!

1 Pet 3,8-9: I er kaldet til at arve velsignelse

Luk 5,1-11: Fra nu af skal du fiske mennesker

Salmevalg

743: Nu rinder solen op

422: Hellig, hellig, hellig

377: I, Herrens udvalgte, som hellighed øve

147: Der sad en fisker så tankefuld

355: Gud har fra evighed givet sin søn os til herre

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas

Engang da Jesus stod ved Genesaret Sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle garnene. Så gik han op i en af bådene, den der

tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarerne fra båden.

Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon: ”Læg ud på dybet, og kast jeres garn ud til fangst!”

Men Simon svarede: ”Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået; men på dit ord vil jeg kaste garnene ud.”

Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde: ”Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand.” For han og alle de, som var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået – ligeså Jakob og Johannes, Zebedæus’ sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon ”Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker.” Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham.

Prædiken

Linse Kessler har næsten en halv million følgere på Facebook. På de sociale medier kan man blive følger og dermed følge med i – eller bakke op om – personer, mennesker, budskaber, som man interesserer sig for. Man kan finde ligesindede, eller helte, man er enig med, og så følge dem og konstant modtage opdateringer og kommentarer, der passer til den profil eller det image, man har på Facebook.

Hvis Simon Peter havde en profil på Facebook, så ville han dér være fisker. Opdateringer og billeder, som han lagde ud på Facebook, ville handle om dagens fangst, for eksempel: Nu er der ørreder til salg på stranden! Eller: I nat fangede jeg intet. Er i dårligt humør. Går hjem og lægger mig. Eller: Jeg har fanget den største laks i mands minde. Se billedet!

Hvad ville han have skrevet, den dag Jesus dukkede op? Jesus stillede sig op i hans båd og bad Simon Peter lægge lidt fra land, og ude fra båden underviste Jesus folkeskaren, der trængtes om ham for at høre Guds ord.

Der var mange, der syntes godt om Jesus. Og Simon Peter havde måske aldrig hørt om manden før, men pludselig sad han altså dér i båden sammen med Jesus og lyttede, mens han talte.

Det var et unikt øjeblik. Han kunne have taget sin mobil frem og optaget Jesus, mens han talte... og lægge det ud på Facebook: Hey, tjek lige manden her ud... elsk din næste! 😊 (Smiley).

Og alle Simons Peters venner ville ”Synes godt om”...
...Måske ville Simon Peter kort tid efter være mere optaget af al den opmærksomhed, han fik på Facebook, end faktisk at lytte til Jesus; han ville lægge flere opdateringer ud... Okay, så hør lige den her: ”Hvis nogen slår dig på den ene kind, så vend den anden kind til...” Det havde givet syv år med røde kinder oppe hos overlærer Petersen, gutter, LOL!

Linse Kessler har næsten en halv million følgere på Facebook. Hun er blevet et brand, et produkt; noget, der kan sælge og sælges. Der er opstået en lille industri

omkring Linse Kessler med reality-serien Familien fra Bryggen, med bogsalg, med eksponering i de kulørte ugeblade. Linse Kessler er lig med opmærksomhed. Og i dag er opmærksomhed penge værd. Opmærksomhed kan sælges og købes.

Opmærksomheden i dag handler først og fremmest om den opmærksomhed, *vi får*, og ikke om den opmærksomhed, *vi giver*. Det skyldes den digitale revolution, der på den ene side har forvirret forskellen på det nære og det fjerne og på den anden side, og det er måske det vigtigste, eksponerer os *for os selv*. Vi tror fejlagtigt, at det digitale netværk har gjort det lettere at møde andre. Men det digitale totalnetværk og totalkommunikation gør ikke mødet med andre lettere. Det tjener i højere grad til at gå den fremmede og den anden forbi for at finde ligemænd og ligesindede, og *det* bevirker, at vores erfaringshorisont bliver mindre. Det vikler os ind i en endeløs jeg-sløjfe/jeg-løkke og fører i sidste ende til en slags selvpropaganda, der indoktrinerer os med vores egne forestillinger.

Fundamentalt set er computerskærmen ikke et vindue til verden men et spejlbillede af os selv. Og dem vi følger, bliver vi ikke følgere af, fordi de har lært os noget eller givet os en erfaring af noget nyt og livsomvæltende. Vi følger dem, fordi det er belejligt for os. Fordi det er i god tråd med vores selvbillede.

Simon Peter skrev ingen Facebook-beskeder. Han lyttede til Jesus og blev forført af ordene. Og ordene kaldte noget mystisk frem i Simon Peter. En modstand, en tiltrækning, vrede, angst... Da talen var forbi, befalede Jesus: Læg ud på dybet, og kast jeres garn ud til fangst. De fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. Og Simon Peter kastede sig ned for fødderne af Jesus, for han var grebet af rædsel. Men Jesus sagde: ”Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker.” Og de lagde bådene til land og *forlod alt og fulgte ham*.

De blev følgere, ikke fordi, det var belejligt, fordi det passede ind i deres Facebook-profil, men fordi de var blevet forført af den fremmede, af den anden.

Og hvad er så den fundamentale forskel på at følge Jesus og følge Linse Kessler? Er det ikke bare en subjektiv vurdering, om man nu synes, at det ene eller det andet er sandt?

Nej... for den, der følger Linse, gør det fordi, det er belejligt. Fordi det ikke koster noget. Fordi det er ligegyldigt.

Den, der følger Jesus, forlader alt. Det er meget ubelejligt. Den, der følger Jesus, gør det fordi, man ikke kan lade være. Fordi mødet med Jesus har forført én.

Vi kan kun forføres af en anden. Ikke af en computerskærm. I skærmen er der ingen nærhed, hvor vi ser et menneske, og vi kan mærke, at det menneske ser os. Der er ingen oplevelse af at høre et andet menneskes stemme og lytte for at kende. For selvom det andet menneske tilsyneladende er lige foran én: billedet kan vi se på skærmen, værdierne og holdningerne står i en boks ude til højre, og menneskets oplevelser fremgår af historikken; det til trods, så er der ingen dybde og ingen tyngde. Der er

ikke nogen genstand, ikke noget ”overfor”, der berører os; giver os modstand, bevæger os.

Temaet i dagens bibeltekster er egentlig mission. Og det jeg forsøger at sige er, at mission egentlig er forførelse. Det lyder ubehageligt i et moderne menneskes øre, for ordet *mission* har fået klang af en frygtindgydende tvang, og *forførelsen* tillader vi kun som en seksuel leg.

Mission som forførelse er at bevæge sig ind i en ny verden. Mission som forførelse er at give den anden mulighed for at lade sig berøre. Mission som forførelse er at åbne et vindue til Guds åbenbaring. Et rigtigt tre-dimensionelt vindue, hvor man ser ind i en anden verden, og ikke computerens to-dimensionelle windows, som blot er en afspejling af den allerede kendte verden. Mission som forførelse er at lade sig forføre ligesom Simon Peter og ligesom Esajas i den gammeltestamentlige læsning. Og så er det jo afgørende, hvad vi bliver forført til.

Når Gud forfører, så forføres vi til det, der er helt og aldeles anderledes. Når Gud forfører, så får vi ikke lov til at

slumre i vores egen drømmeverden. Når Gud forfører, så vågner vi i et nyt rige. Og det nye rige er både frygtindgydende og skræmmende. Men det er også betagende og oplivende.

Det er alt andet end at følge Linse Kessler på Facebook. Det er en dybde dimension i livet. Det er at lytte til den anden. Det er at lytte til det, der er anderledes. Det er at lytte til det helt og aldeles anderledes. Hvordan er det frygtindgydende og skræmmende? Jo, det er det i og med, at det kan vende op og ned på din tilværelse. Det kan være en omvendelse. Det er frygtindgydende og skræmmende, fordi du det næste øjeblik, som Simon Peter og Esajas, kan have forladt alt for at følge Jesus. Hvordan er det betagende og oplivende? Jo, det er det i og med, at du træder ind i en verden, hvor du ikke blot cirkulerer i dit eget rum, men hvor du bevæges af den anden, af det helt og aldeles anderledes.

Og måske går det som Simon Peter, der kastede sit net ud på de 70.000 favne vand. Jesus sagde til ham: ”Læg ud på

dybet, og kast jeres garn ud til fangst!” Men Simon svarede: ”Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået; men på dit ord vil jeg kaste garnene ud.” Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges.

Simon Peter slumrede i sin egen drømmeverden, hvor fangsten afhang af nattens slid. Men på Jesu Kristi Ord blev fangsten en ganske anden.

AMEN!

Lovprisning

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud,
Fader, Søn og Helligånd,
du, som var, er og bliver én sand treenig Gud,
højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.

Kirkebøn

Hvor Herre og hvor Gud! Du kaldte Peter til at fange mennesker, til at følge Jesus Kristus og til at give folkene nye livsmuligheder. Og du giver ethvert menneske nye livsmuligheder og mulighed for at erfare din grænseløse kærlighed. Gennem Jesus Kristus har du også kaldet os, og vi beder dig derfor: Lad din Helligånd virke i os, så vi

frimodigt tør lade os kalde til at fange mennesker; til på dit ord, at kaste vores net ud og stole på, at dit ord er alt, hvad vi behøver.

Velsign og bevar det fællesskab, der udspringer som en kilde fra dig, og lad den kilde springe ud af døbefonten og nadveren; lad dit ord have frit løb iblandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i Helligånden må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og dødens skygge.

Herre, vi beder dig for alle, der har fået magt og ansvar og viden betroet: Giv dem trosskab og visdom, så de forvalter mulighederne til gavn for de svage og til at tjene andre mennesker. Amen!

Meddelelser

Næste søndag: Gudstjeneste i Jerlev kl. 9 og Højen 10.30.

Apostolsk velsignelse

Lad os med apostlen tilønske hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde,
Guds kærlighed,
og Helligåndens fællesskab
være med os alle. Amen!